

eind september terug van een reis van een jaar door Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië

# is de herinnering aan het pure'



Slapen konden Emiel Brouwers en Saskia Raaijmakers doen waar ze maar wilden. Zoals hier langs de Eufrat in Syrië, middenin de opgraving van het fort Zenobia uit de Oudheid.

Oosterse culturen ook zijn, één ding viel Emiel en Saskia overal op. „We zijn geschrokken van het drankmisbruik. Dat zie je in vele landen en continu. Licht er iemand comareus op de grond, bizar. Niemand die erop let. Blijkbaar is het in die culturen zo dat je geen man bent als je niet drinkt. Onze verplicht meereizende gids in Turkmenistan was nog net niet voortdurend lam. Gingen we de woestijn in, moest er alcohol mee voor hem. En niet te flauw hoor: Meer dan een fles wodka per dag en ook nog hier. Vond hij niet genoeg. In Mongolië keken we via de satelliet-tv met een groep mensen naar de finale van het WK voetbal. Een dronken man die niet op verzoek wegging, werd gewoon buiten gezet en met een touw vastgebonden. Je had daar winkeltjes waar eenderde van het assortiment uit wodka bestond.”

Als dierenarts heeft Emiel met extra belangstelling naar de dieren onderweg gekeken. „In elk land dat we hebben bezocht hebben we iets met koeten gedaan. Het is grappig om te zien hoe verschillend de culturen van oudsher met vee omgaan. „Veel echt wilde gebieden zijn er niet meer, ondervond het Berghemse stel. „Wat is wild... Een neushoorn in een groot park met een hek eromheen, die container door bewakers wordt be-

## 'De verplicht meereizende gids in Turkmenistan was net niet de hele tijd lam'

..... schermd tegen stroopers? Of gorilla's, waarvan tachtig procent dagelijks wordt bezocht door toeristen en die onder begeleiding straan van dierenartsen? Overal zijn wel sporten van mensen te vinden. En waar mensen zijn, is vuilnis. „In de arme landen minder dan in de rijkere landen. In arme landen is afval handel. Mensen wonen ook in afval, dat is wel schrijven om te zien. In Ethiopië dragen mensen 'troepjes' van ons uit de Westerse wereld als iets bijzonders. „Maar toch zijn alcohol en afval niet de dingen die het meest bijblijven van hun trektocht, benadrukt het tweemaal. „Wat blijft hangen is juist het pure. Dat van het afval was ik al een beetje vergeten. Je went er ook aan. Waar je ook aan went, is geen gebuid te horen. In Sint-Petersburg hadden we na de sitte van Mongolië echt moeite met de herrie van auto's. „Qua weer maakten ze van alles mee: zandstormen, vrieskou, haggel, modder tot halverwege de wielen en temperaturen van 50 gra-

den Celsius buiten en 70 in de auto. Ziek zijn ze eigenlijk niet geweest, slechts twee keer raageerde hun lichaam op iets wat ze hadden gegeten, terwijl ze met voedsel niet bijzonder voorzichtig waren. „Bepaalde gasvrifheid kun je niet weigeren. Dan eet je soms toch hele vieze kazen, of je drinkt yakmelkthee en ziet aan het eind pas hoe smerig die is. In Mongolië eten ze van een dier alles op. Ook botten die je hier aan je hond geeft, daar eten ze het vleesje van af. Dat is hun werkelijkheid. „Problemen met de auto waren er nagenoeg niet. Slechts één keer hadden ze een lekkende band: toen ze in Mongolië over een spijker in een houten brug reden. Wel scheurde tot vier keer toe een accu voor de stroomvoorziening uit de carrosserie door de slechte wegen en braken de verstralers van Buce af. „Wij hadden meer bij ons aan gereedschappen dan de gemiddelde garage daar heeft. Soms kwamen ze bij ons spullen lenen. „Sinds ze terug zijn, hebben Emiel en Saskia de helft van hun spullen het huis uit gedaan. Emiel: „Ik wil meer ruimte om me heen. We hebben ervaren dat je met heel weinig toekunt.”

Voor meer foto's zie het speciale fotoalbum op [brabantsdagblad.nl/oss](http://brabantsdagblad.nl/oss)



Wezen in Rwanda. Hutu's en Tutsi's leven hier weer met elkaar samen.



Iranse vrouwen zijn erg nieuwsgierig en open naar Emiel en Saskia. Zij maken op hun beurt ook foto's van het 'vreemde' bezoek.



Een groot succes was het meegebrachte printertje van Emiel en Saskia. „Mensen vonden het prachtig om met elkaar of met ons op de foto te gaan en daar dan van ons een print van te krijgen. „Op de foto met een Mongoolse familie. Links Emiel, derde van links Saskia.

OSS

## Klitsie blij dat bergingsbedrijf De Kantasingel weer kan slepen

Burgemeester Herman Klitsie meldt blij te zijn dat Takel- en Bergingsbedrijf De Kantasingel bv na acht jaar de gunning voor het monden slepen van de schade-auto's in de gemeente Oss weer terug heeft. De afgelopen jaren gebeurde dat door de firma Houterman uit Nijmegen, waardoor wachttijden bij ongelukken in deze regio wel eens lang op konden lopen. Klitsie meldt blij te zijn dat de Kantasingel het recht terug heeft om in de gemeente Oss te mogen slepen, omdat dat betekent dat schade-auto's sneller weggesleept kunnen worden na een ongeluk wat weer leidt tot een kortere inzet van de hulpdiensten en minder oponthoud op de wegen voor al het overige verkeer. „Ik gun het De Kantasingel van harte, want het is tenslotte al jarenlang de sleepdienst in Oss waar je op kunt rekenen”, aldus Klitsie.

Volg het nieuws over Oss en omgeving  
op [twitter.com/jorisroes](https://twitter.com/jorisroes)



KORTINGEN TOT **MANDERS** BE VOORSTEL!

# 50%



PASTOOR VAN WINKELSTRAAT 26 SCHALJK  
[WWW.MANDERSMODE.NL](http://WWW.MANDERSMODE.NL)

Tweede kerstdag  
geopend  
van 12.00 tot 17.00 uur

Nu cadeau-actie  
met GRATIS LED-tv

**Altis®**  
KEUKENS

Harense Smid Groep  
Woonboulevard Oss

Voor meer informatie: [www.altiskeukens.nl](http://www.altiskeukens.nl)